Εἰς πανηγυρικήν τελετήν ἐγένετο εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν, τὴν 10ην Δεκεμβρίου 1971, ἡ δρκωμοσία τῶν νέων σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς. Εἰς τὴν τελετὴν ταύτην παρέστησαν:

'Εκπρόσωπος τοῦ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν, ἐκπρόσωπος τοῦ 'Αντιβασιλέως, μέλη τῆς Κυβερνήσεως, Πρυτάνεις, Καθηγηταὶ καὶ Κυβερνητικοὶ 'Επίτροποι τῶν 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικῶν 'Ιδρυμάτων, ὁ Διοικητὴς τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, γονεῖς καὶ κηδεμόνες, ὡς καὶ πολλοὶ σπουδασταί.

Μετὰ τὸν άγιασμόν, ἀπήγγειλε τὸν καθιερωμένον ὅρκον, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν νέων σπουδαστῶν, ὁ πρωτεύσας εἰς τὰς εἰσαγωγικὰς ἐξετάσεις σπουδαστής Παναγιώτης Δημητρᾶς.

Τὸ κείμενον τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖον ιμοσαν οἱ νέοι σπουδασταὶ τῆς Σχο-

λης, έχει ώς έξης:

«Ἐνώπιον τοῦ Πρυτάνεως καὶ τῶν Καθηγητῶν τῆς ᾿Ανωτάτης Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν ὀμνύω εἰς τὸ ὄνομα τῆς ʿΑγίας καὶ 'Ομοουσίου Τριάδος ὅτι θὰ εἶμαι πάντοτε ἀνεπιφυλάκτως προσηλωμένος εἰς τὰ χριστιανικὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη, ὅτι θὰ ὑπακούω εἰς τοὺς νόμους καὶ τὰ κελεύσματα τοῦ Κράτους, ὅτι θὰ εἶμαι πιστὸς τηρητὴς τῶν πατρίων παραδόσεων καὶ τῶν ἀκαδημαϊκῶν νόμων καὶ ὅτι δὲν θὰ μειώσω δι᾽ οὐδεμιᾶς σκέψεως ἢ πράξεως τὴν τιμὴν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ πολίτου, ἀλλὰ θὰ συντελέσω δι᾽ ὅλης μου τῆς διαγωγῆς εἰς τὴν ἀγαθὴν φήμην τῆς Σχολῆς καὶ εἰς τὴν εὐημερίαν τῆς Πατρίδος, ἀφοσιούμενος εἰλικρινῶς εἰς τὴν θεραπείαν τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀληθείας καὶ ἀπονέμων ἀμείωτον σεβασμὸν πρὸς τοὺς γονεῖς μου, τοὺς διδασκάλους μου καὶ τὰς ᾿Αρχὰς τῆς Σχολῆς. Εἰς ταύτην τὴν ἐπαγγελίαν μου, εἴη μοι ἀρωγὸς ὁ Θεός».

Τοὺς νέους σπουδαστὰς τῆς Σχολῆς ὑπεδέχθη ὁ Πούτανις κ. Ἰωάννης

Χουσοκέρης, ἐκφωνήσας λόγον, ὅστις δημοσιεύεται ἀκολούθως.